

Gummaruskerk in Steenbergen vaker opengesteld !

De Gummaruskerk in Steenbergen is aan het eind van de 19^e eeuw ontworpen door de zeer bekende architect Pierre Cuijpers en in de jaren 1900 tot 1903 gebouwd door zijn zoon Joseph Cuijpers en Jan Stuyt. De prachtige neogotische kerk heeft de status van rijksmonument.

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, op 30 oktober 1944, werd het gebouw zwaar beschadigd door de terugtrekkende Duitse bezetters. Maar in 1950 werd de herstelde kerk weer officieel in gebruik genomen; de ruim 78 meter hoge toren herrees in 1960.

In 2002 heeft het gebouw, met behulp van een zogenaamde 'kanjersubsidie' van de rijksoverheid, een grondige onderhoudsbeurt gekregen waardoor het monumentale gebouw er weer heel goed bij staat.

Openstelling:

Door de inzet van vele vrijwilligers zal de Gummaruskerk dit jaar alle vrijdagen in de maanden mei tot en met september opengesteld zijn voor bezoekers van 11.00 uur tot 16.30 uur. De toegang is gratis! Wel wordt natuurlijk middels een collectebus een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het vele onderhoud van de kerk. Voor fietsgroepen van buiten Steenbergen is het mogelijk gedurende het kerkbezoek de fietsen in een gesloten ruimte te stallen.

Bezoekers krijgen een folder aangereikt met enige informatie over gebouw en inrichting.

Ook is het streven om bij grote plaatselijke evenementen de kerk open te stellen voor bezoekers, zoals dat onlangs was bij de opening van de nieuwe haven van Steenbergen. Ook op Boerendag, aanstaande zaterdag 10 juni, zal de kerk geopend zijn tot 16.00 uur.

Exposities:

Om het voor bezoekers nog aantrekkelijker te maken om de kerk te bezoeken, zijn er steeds een aantal kerkelijke voorwerpen uitgestald, die ongeveer 6 weken blijven staan. Daarna worden ze gewisseld voor weer andere gebruiksvoorwerpen. Natuurlijk zullen gidsen daarbij de gevraagde uitleg en toelichting kunnen geven.

In de maanden mei en juni zijn diverse liturgische kledingstukken in de bekende liturgische kleuren uitgestald. Ook zijn de vele in de kerk aanwezige heiligenbeelden voorzien van teksten met informatie over de betreffende heiligen. In juli en augustus zal ruime aandacht worden gegeven aan de 7 sacramenten van de katholieke kerk.

Om in de toekomst steeds weer iets nieuws te kunnen tonen, is de vrijwilligersgroep heel erg blij met kerkelijke 'spulletjes' die parochianen en bezoekers beschikbaar willen stellen. U kunt daarvoor contact opnemen met Bram Hommel (06-53802394), Leontine Tjioe (0167-562014) of Jan Gelten (0167-565612). Afgeven op het secretariaat, geopend op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur, mag natuurlijk ook!

Rondleidingen:

Aan geïnteresseerde groepen (minimaal 12 personen) worden rondleidingen aangeboden op nagenoeg elke gewenste datum en tijd. Deze kunnen worden aangevraagd bij Jan Gelten (telefoon 0167-565612 of e-mail j.gelten@home.nl) of Leontine Tjioe (telefoon 0167-562014 of e-mail leontine.tjioe@home.nl), waarbij u ook verdere afspraken kunt maken zoals bijvoorbeeld tijdsduur en thema.

Voor een rondleiding wordt een kleine bijdrage van € 2,00 per persoon gevraagd.

Diensten:

Het kerkgebouw is op vaste tijden in gebruik voor vieringen:

- zaterdagmiddag om 17.00 uur
- zondagmorgen om 09.30 uur
- maandagavond om 19.00 uur.

Op die tijden zijn geen rondleidingen te bespreken. Ook tijdens uitvaartdiensten zal de openstelling natuurlijk komen te vervallen; een eventueel op dat uur besproken rondleiding zal dan in onderling overleg worden verzet.